



B5 – Bij ons in de Jordaan

Bij ons in de Jordaan
zing je van hela hola holadiejee.
Bij ons in de Jordaan
zie je de jongens en de meiden dansend gaan, (*hatsjee*)
Bij ons in de Jordaan
waar de bloemen voor de ramen staan,
en de Amsterdamse humor nooit verloren gaat
zolang de lepel in de brijpot staat.

In Amsterdam heb ik mijn hart verloren,
als ouwe toffe jongen, zo recht uit de Jordaan.
Daar ben ik in een keldertje geboren,
en ga daar heel m'n leven, beslist niet meer vandaan.

Refrein:

We houen allemaal van een verzetje,
dan moet je ons zien hossen, de beentjes van de vloer.
De man van Drees die zegt: "Kom op, wat let je",
en pakt dan met een schuiver z'n ouwe toereloer.

Refrein:

We voelen ons verbonden met elkander,
want zit j'in de zorgen of in de ratsmodee,
dan helpt de een zoveel ie kan de ander;
zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee.

Refrein (2x)